

Abseilen en Tokkelen Steengroeve

Verscholen in de bossen van het Bentheimer Wald liggen enkele oude steengroeves. Hier werd vroeger de Bentheim Zandsteen gedolven. Niet alleen voor het kasteel in Bad Bentheim, maar ook voor bijna elke kerk in de omgeving, een gedeelte van de Domtoren in Utrecht, het paleis op de Dam in Amsterdam en voor het voetstuk van het Vrijheidsbeeld in New York. De uitgehouwen zandsteen werd per paard en wagen vervoerd naar Carelshaven in Delden. Nu een restaurant, maar vroeger de Herberg bij een haventje waar de blokken steen met kleine schuitjes (zompen) werden vervoerd over speciaal aangelegde kanaaltjes richting de Regge, die weer uitkwam in de IJssel.

De rotswanden zijn tussen de 25 en 35 meter hoog. We gaan hier abseilen en tokkelen (kabelbaantje). Uiteraard gezekerd met klimgordels en lifelines! De tokkel van 70 meter is bloedsnel, binnen een paar seconden sta je 35 meter lager weer op de grond. Totaal zijn we ongeveer twee uur bezig.

In het bos zijn geen voorzieningen!

Bad Bentheim ligt een kwartiertje over de grens bij Oldenzaal.

Deze activiteit is ook voor alle leeftijden, dus ook voor hele stoere kinderen geschikt!

Prijs: €35,00 p.p., minimaal 10 deelnemers.

