

Abseilen en Tokkelen in Bad Bentheim

Midden in het middeleeuwse stadje Bad Bentheim, net over de grens bij Oldenzaal, ligt en prachtig kasteel. Burg Bentheim is één van de best bewaarde kastelen in Duitsland.

Eén van de hoogste torens van het kasteel, de Pulverturm, is 32 meter hoog ten opzichte van de binnenplaats. Via een trap kom je er eenvoudig boven. Het uitzicht vanaf de Pulverturm is fenomenaal. Je ziet in de verte Enschede, de stuwwal die van Oldenzaal naar Ootmarsum loopt en bij helder weer kan je zelfs Münster zien liggen.

Vanaf de Pulverturm gaan we tokkelen en abseilen.

Tokkelen

Vanaf de Pulverturm hebben we een aantal kabels gespannen naar de binnenplaats. Gezekerd met een klimgordel tokkel je in een noodvaart als een menselijke kabelbaan naar beneden. Een echte adrealinestoot!

Abseilen

Nu iets rustiger, loodrecht abseilend van de toren naar beneden. Voor de durfals kan het ook head-first, dus met je hoofd naar beneden 😊

Deze combinatie van activiteiten duurt ongeveer 2:30 uur tot 3:00, en is te reserveren vanaf 10 personen.

Het zijn fysiek geen zware activiteiten, het is vooral spectaculair! Bijna iedereen durft het, zeker als de eerste deelnemers enthousiast de eerste afdalingen gemaakt hebben!



We kunnen deze activiteiten combineren met bijvoorbeeld boogschieten in de binnenplaats. Net buiten het kasteel, boven de poort, ligt een cafeetje waar je heerlijk kunt lunchen.

De kosten zijn €47,50 per persoon. Minimaal 10 deelnemers. De prijs is inclusief toegang tot het kasteel.