

Kanotocht Dinkel Lutterzand

Vanaf 1 september tot 1 april mogen we op de Dinkel varen, in verband met het broedseizoen van de IJsvogel is het niet toegestaan dit riviertje in het voorjaar en in de zomer af te paddelen. Het is één van de allermooiste kanoriviertjes van Nederland. Slingerend door het Lutterzand, fraaie oevers en mooie bossen. Het is wel een stoer riviertje! Dus gepaste kleding en schoenen die nat mogen



worden aantrekken. De waterstand varieert behoorlijk, soms moet de kano er uit omdat er een boom over het riviertje is gevallen. De tocht duurt ongeveer anderhalf tot twee uur, afhankelijk van de waterstand en eventuele natuurlijke obstakels. De deelnemers komen op eigen gelegenheid naar het startpunt (restaurant Keetn Zwart), na afloop brengen we de chauffeurs terug naar de auto's. Bij het uitstappunt bij de Kribbenbrug zijn op loopafstand douches beschikbaar.

Prijs: €17,00 p.p., minimaal 10 personen.

Op de zondagochtenden in september en de eerste helft van oktober varen we om 10:30 ook met kleinere groepen.

Let op, verwacht geen suf paddeltochtje, maar een stoere kanotocht! Dus niet geschikt als verrassingsactiviteit waarbij de deelnemers met suède schoentjes en fraaie pumps bij het instappunt niet weten wat ze te wachten staan!

Extra informatie:

- Deelnemers moeten kunnen zwemmen, wij zorgen voor zwemvesten.
- We varen met drie-persoons Canadese kano's, die ook heel goed met twee personen te varen zijn.
- Het is fysiek geen zware activiteit, maar de Dinkel stroomt wel, het is geen stilstaand water.
- Het is een water-activiteit, het kan gebeuren dat er een kano omslaat. Zorg dat iedereen hierop gekleed is. Geen slippers, die dobberen weg en dat doen ze tien jaar later nog steeds.
- Kinderen kunnen mee, maar per drie-persoons kano minimaal één volwassene
- Wij vervoeren geen fietsen van deelnemers van start- naar eindpunt. E-bikes, racefietsen, mountainbikes en fietsen met voor-rekjes zijn nagenoeg niet meer schadevrij te vervoeren. Het is geen onwil, maar door schade en schande wijs geworden... Als we wel jullie fietsen mee nemen is dat voor eigen risico.
- Waardevolle spullen kunnen worden meegegeven met de instructeur die met de auto met kanotrailer naar het eindpunt rijdt. Wij geven geen tonnetjes mee. Dat is veiliger dan een tonnetje dat niet goed dicht zit.
- **Wij verhuren geen losse kano's. We staan voor kwaliteit, dus altijd met instructie en begeleiding!**

